



Echtpaar in de trein

Met de allerliefste in een trein
kan aangenaam en leerzaam zijn.
De prachtige vormgegeven stoel
geeft allebei een blij gevoel

Voor 't verre reisdoel kant en klaar
zit ik dus tegenover haar.
De trein maakt zijn vertrouwd geluid
en zij rijdt vóór, ik achteruit.

We zien dezelfde dingen wel,
maar ik heel traag en zij heel snel.
Zij kijkt tegen de toekomst aan,
ik zie wat is voorbij gegaan.

Zo is de huwelijkse staat,
de vrouw ziet wat gebeuren gaat
terwijl de man die naast haar leeft
slechts merkt wat zijn beslag al heeft.

Van nieuw begin naar nieuw begin
rijdt zij de wijde toekomst in
en ik rij het verleden uit.
En beide aan de dezelfde ruit.

Willem Wilmink



Vragen voor uw dialoog...

Herkenbaar deze 'andere kijk hebben op' in relaties? Soms best lastig en hopelijk heel vaak erg verrijkend omdat ze u een nieuw perspectief of inzicht geven.

- Vertel eens wanneer kreeg u door 'een andere kijk' een mooi inzicht dat u raakte?
- En stelt u zich eens voor dat u vaker door een andere kijk tot vernieuwende inzichten komt, wat zou dat voor u betekenen? Wat zou er dan gebeuren met u en uw omgeving en hoe zou u zich daarbij voelen?
- Wat kunt u doen om meer uit een andere manier van kijken te halen?