



Kleuren

hoe matig zijn mijn kleuren
m'n groenen en m'n blauwen
geen zou het betreuren
als 'k ermee op zou houden

en wat ik heb gezegd
het zijn slechts loze zinnen
waarom schiet met nooit echt
iets waarlijk moois te binnen?

Dan brengt de post een brief
'meneer 'k heb zó gelachen...
en plotseling, 't is naïef
zwaai ik weer met 'm'n vlaggen

ik fleur weer op zowaar
omdat ik dan herken
dat 'k af en toe, zo hier en daar
tóch ergens goed voor ben☺

Toon Hermans



Vragen ter inspiratie

Zo nu dan een compliment, is heerlijk om te ontvangen....

- Vertel eens... Wanneer werd u geraakt door een compliment?
- Stel u zich eens voor dat u vaker complimenten ontvangt of geeft, wat zou er dan gebeuren? Wat doet dat met u en met anderen in uw nabijheid?
- Wat zou u kunnen doen om meer met complimenten te doen?