



Droom

ik droom dat er wat groen zou zijn
waar ik mij neer kan leggen
waar ik luist'rend naar de zomerwind
iets van een diepe stilte vind
waar 'k niets meer hoef te zeggen

ik ben de woorden moe
de uitgekiende zinnen
ik zou zo graag opnieuw
zonder één woord beginnen

een stilte... zo intiem
daar in het jonge groen
mijn laatste pantomime
'n glimlach en 'n zoen

Toon Hermans



Dialogofragen: een van de thema's in dit gedicht gaat over stilte...

- o Vertel eens over een positieve persoonlijke ervaring met stilte of een stilte-moment. Was u alleen of met een ander? Hoe zag het stilte moment eruit, waar was u en hoe raakte het stilte moment u?
- o Stelt u zich eens voor dat u meer op deze wijze stilte-momenten zou hebben in uw leven, wat zou dat voor u betekenen?
- o Welke stap kunt u nemen om meer van dit soort momenten te hebben?