



NAAM PROGRAMMA:

VREDESBOODSCHAP / PEACEMESSAGE

Tijd: afhankelijk van de boodschap die je aan iemand wilt sturen, wellicht had je al een tekst in gedachten die je graag zo willen sturen.

Hoeveel en waar: schrijf je boodschap met aandacht en doe op een moment en plek waar je je prettig voelt.

Benodigheden: papier of een (blanco) kaart, een envelop en een postzegels (kan ook als je je envelop afgeeft bij een Post NL punt) en een pen of potlood.

Omschrijving: Heb je een dierbare al een lange tijd niet gezien en gesproken. Ben je iemand uit het oog verloren en mis je die ander? Of is er iets anders voorgevallen waardoor het contact is verwaterd? Schrijf dan een korte of lange tekst en stuur een boodschap van vrede. Koop een mooie kaart, schrijf een gedicht of maak een tekening en laat op een voor jou passende manier van je horen. Je kunt natuurlijk ook via de mail van je laten horen.

Wil je een vredesboodschap delen met anderen. Deel dan je boodschap op de tijdlijn van onze facebook pagina. #PeaceintheParkNL